



JESU HJERTE KIRKE

DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE
I RANDERS OG OMEGN

SOGNEBLAD

Marts – April – Maj

2020

2. årg. Nr. 9.

FASTETID: EN KAMP MOD TRE FARER

2 Kor 11, 26-27: i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare blandt falske brødre....

I fastetiden er vi kaldede til ligesom Jesus i ørkenen at kæmpe mod vores åndelige fjender og at forberede os til at fejre festernes fest: Påske. I år vil jeg ikke reflektere over den meget kendte tekst om Jesu fristelser i ørkenen, men over en anden tekst fra Det nye Testamente, som præsenterer tre slags åndelige fjender, som vi skal kæmpe imod. Det er dem, som apostlen Paulus kalder for "farer". Jeg synes, at de farer, som han ofte oplevede i sit liv og virke som apostel, også repræsenterer åndelige farer for os i dag, åndelig i den forstand at for os kristne »står kampen ikke mod kød og blod«, altså ikke mod mennesker, men »mod verdensherskerne i dette mørke, mod

ondskabens åndemagter i himmelrummet« (1 Kor 6,12)

Når vi hører eller læser Paulus' ord i første Korintherbrev, får vi en fornemmelse af, hvad og hvem disse farer måtte være. Paulus nævner tre kategorier af mennesker, som har været og er en fare for ham: »i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, fare blandt falske brødre«. Først og fremmest hans eget folk. Det er det jødiske folk, som Paulus var stolt over at tilhøre, og som han elskede, det folk, som han var en del af i kraft af sin omskæring, sin religiøse opdragelse og sin begejstring for Moseloven. Men efter sin omvendelse til Kristus blev Paulus betragtet som en slags landsforræder af sit eget folk, og

derfor blev han set som en stor risiko for folkets identitet: »denne mand er en pest og skaber uro blandt alle jøderne rundt om i verden som leder af nazaræernes parti. Han har tilmed forsøgt at krænke templet, men så greb vi ham og ville dømme ham efter vores lov« (ApG 24,5-6). Man anså ham for at ville underminere de vigtigste institutioner i religion og kultur, templet og Moseloven: »Israelitter, kom og hjælp! Her er den mand, som med sin lære alle vegne og over for alle er imod folket og loven og dette sted« (ApG 21,28). Paulus oplevede derfor en stærk modstand fra sit eget folk. Det må nok have været smertefuldt for ham, men endnu mere smertede det ham, at flertallet ikke ville tage imod Kristus og blev Evangeliets fjender. Modstanden mod Paulus var funderet i en stærk religiøs nationalkonservatisme: »De folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil. De handler alle i modstrid med kejserens forskrifter, for de siger, at en anden er konge, nemlig Jesus.« (ApG 17,6-7)

Den anden kategori af Paulus' modstandere var hedninger, og af dem var der mange slags på Paulus' tid, og mest oplagt at tænke på er

naturligvis det hellenistiske menneske med dets højt udviklede kultur, som herskede i Romeriget. Paulus voksede op i storbyen Tarsus, og han havde sikkert fået en god opdragelse og uddannelse i den græske filosofi og retorik. Han talte græsk, og den græske kultur var således en del af hans identitet. Det kan man nemt konstatere, når man læser Apostlenes Gerninger og hans breve. Paulus var faktisk en jøde med græsk kultur samt romersk statsborgerskab. Men trods hans universalitet og det, at han altid forsøgte at gøre sig selv »til alles tjener for at vinde så mange som muligt« og blive »alt for alle for i det mindste at frelse nogen« (Jf. I Kor 9,19-22), risikerede Paulus at blive slået ihjel flere gange – især af folk som på alle mulige måder ville forsvare deres kultur mod den nye og farlige sekt, kristendommen. Det var øjensynligt dét, han blev udsat for i Efesos, hvor en skare på tusinde mennesker skreg imod ham i mere end to timer i byens kæmpestore teater: Folk vil forsvare deres kultur og deres religion mod den fremmede lære, som Paulus kom med: »Der er ikke alene fare for, at vores fag får et dårligt ry, men også for, at den store gudinde Artemis' tempel skal miste sin

anseelse. Der er fare for, at hun, som hele provinsen Asien, ja, hele verden ærer, bliver berøvet sin storhed.« (ApG 19,27). »Men da de blev klar over, at han var jøde, lød der et råb fra dem alle, ja, de råbte i næsten to timer: »Stor er efesernes Artemis!« (ApG 19,34) Også i Filippi blev Paulus anklaget for at »forkynde skikke, som det ikke er tilladt os romere at antage eller følge.« (ApG 16,21) »Folkeskaren gik også løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Efter at de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikkert« (ApG 16,22-23). I Filippi og i Efesos ville folk ikke modtage Paulus' ord, fordi det stred imod den romerske kultur og de romerske skikke. Men i virkeligheden var de bange for at miste penge og berømmethed: »Men da hendes herrer forstod, at det var ude med deres håb om indtægt, greb de fat i Paulus og Silas og slæbte dem hen på torvet til myndighederne« (ApG 16,19). Her er der altså tale om, at man lukker sig omkring sine traditioner og sin kultur, som man forsvarer, skønt ikke så meget på grund af kulturen selv, men

snarere på grund af dét, man risikerede at tabe ved at tage imod Evangeliet; især penge og rigdom. Den tredje kategori af Paulus' farer er de falske brødre. Mens det er forholdsvis let at definere, hvem der er jøder, og hvem der er hedninger, er det ikke lige så let at forstå, hvem disse falske brødre måtte være. Men vi kan søge hjælp i både Apostlenes Gerninger og Paulus' breve.

I ApG 15,1 læser vi: »Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene: »Hvis I ikke omskæres efter Moses' skik, kan I ikke blive frelst.« I Galaterbrevet 2,14 læser man i stedet, at: »det krævede ellers nogle indsnegne falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejle den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os«. Vi forstår altså ud fra disse to tekster, at de falske brødre var kristne, som dog forlangte, at alle skulle følge Moseloven for at kunne blive frelst. De krævede tilmed, at de hedninger, som havde troet på Kristus og ladet sig døbe, skulle følge Moseloven i alle dens detaljer. Disse mennesker kaldes af eksegeterne for judaister. Disse folk rejste fra by til by, især når Paulus var rejst væk for at evangelisere i en anden by, hvor-

efter de begyndte at "genevangelisere" de kristne, men de forkyndte bare »et andet evangelium« (Gal 1,9). Disse judaister kunne finde på at lokke de kristne til at følge alle små bestemmelser fra den jødiske mundtlige tradition, især når det drejede sig om omskærelse, sabbatten og spise-regler. De lagde vægt på ren og uren føde, hvor de kristne skulle holde sig til den rene føde. Andre af disse judaister ville introducere de kristne til 'englens kult', og de insisterede så meget på sådanne ting, at de kristne var ved at glemme Kristus og Hans centrale rolle i vores tro. Paulus siger i Kolosserbrevet: »Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engle- dyrkelse« (Kol 2,16) og han fortsætter: »Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden: Tag ikke, smag ikke, rør ikke! – alt sammen noget, der skal bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom

med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånseløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse.« (Kol 2,20-23). De falske brødre er nok den farligste og den mest subtile af de tre risici og farer, som Paulus nævner, fordi den sniger sig ind klædt i ydmyghed og stærk religiøsitet, skønt den i virkeligheden kun er udtryk for hovmod og fører væk fra Kristus.

Disse tre farer findes også i dag: Det, som for Paulus var hans eget folk, kan for os være vores familier med deres traditioner, som ofte er anti-evangeliske, og som ikke tolererer, at man følger Kristus radikalt. Den anden fare, som for Paulus var hedninger, kan for os i dag være vores fine kultur, som ikke vil åbne sig for evangeliet, og som forsvarer sig og bliver voldelig og er bange for at miste noget ved at tage imod evangeliet.

Den tredje fjende kan være de kristne, som finder deres styrke og deres sikkerhed i noget, som ikke er Jesus. Jeg tænker især på to ekstremer: Det første ekstrem er den excessive formalisme i troen. Det at have en stærk og hård og formel struktur, som forsikrer den enkelte om, at man ikke laver fejl. Dette kan for eksempel gælde i

liturgien, men også i dagliglivet. Man finder sin styrke i nogle eksterne måder at være på, som tilsyneladende er meget religiøse og fromme, men som i virkeligheden er udtryk for stor usikkerhed og i sidste ende kun tjener til at tilfredsstille kødet – altså vores store ego. Det andet ekstrem er en form for synkretisme og relativisme, hvor det gælder tro og moral. Hebræerbrevet forklarer begreberne og kalder det »alle mulige fremmede lærdomme« (Hebr 13,9). Det drejer sig således om de troende, som ikke finder deres styrke i Kristus alene, men som blander nogle aspekter af vores tro (ganske vist kun elementer de godt kan lide fra

kristendommen) med elementer fra andre religioner, filosofier eller ideer fra den dominerende, moderne tidsånd.

I denne fastetid, og den Påske som følger, vil vi bede Gud om at værne os mod disse farer, sådan at vi holder os til Kristus og får vores styrke fra Ham og Hans Påske alene, så vi som Paulus kan sige: »Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse«. (Gal 6,14-15).

P. Stefano

”KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS”

Dengang Jesu Hjerter Kirke blev bygget for ca. 150 år siden, var der sikkert ikke mange, der interesserede sig særlig meget for isolering, ventilation, klimaforandringer og CO₂-udledning. Derfor udgør begreberne og det, de repræsenterer, store problemer i dag. Eller udfordringer, som det hedder på nydansk.

Det er tydeligt for enhver, allerede når man ankommer til kirkens våbenhus, at murene ikke

er isoleret, og at der ikke er etableret en ordentlig ventilation. Malingen skaller af, selvom det ikke er så mange år siden, at lofter og vægge i våbenhuset blev renoveret, afrenset og malet.

Vi har haft nogle eksperter til at besigtige kirken og de fugtskader, som efterhånden er særdeles synlige. Den ”gode nyhed” er, at kirken ikke er inficeret af skimmelsvamp, men de massive mure og de høje sokler gør, at malingen

med jævne mellemrum vil skulle af på grund af temperaturforskelle mellem kirkerummet og omgivelserne.

Menighedsrådet har indhentet gode råd fra håndværkere og andre eksperter, og vi har lyttet og herefter besluttet, at vi i den kommende tid vil få professionelle aktører til at afrense, renovere og male våbenhuset og flere af kælderrummene samt toilettet i kælderen. Desuden vil vi indhente tilbud på at få etableret tvungen udluftning i alle kælderrum. På den måde håber vi at kunne udskyde den næste renovering med adskillige år.

Jesu Hjerter Kirke ligger højt i byen, og vinterens storme har rusket temmelig meget i nedløbsrør og tagrender. Vi tumler i øjeblikket med en forsikrings-skade, som drejer sig om, at et nedløbsrør på kirketårnet har revet sig løs og truer med at falde ned. Skaden bliver udbedret, og så må vi se, om forsikringsselskabet kan overbevises om, at det er fra deres konto, regningen skal betales. Øvrige problemer med tagrender, afløb og kloakker må nødvendigvis løses i et samarbejde mellem et VVS-

firma og kirkens frivillige arbejdskraft.

Vi har noteret os, at der er et voksende behov for en renovering af parkeringspladsen bag kirken. Asfalten er hullet, belægningen har forskudt sig, og man skal se sig godt for, hvis man vil undgå at snuble over ujævnheder eller lande i store vandpytter. Vi er derfor i færd med at undersøge forskellige støttemuligheder og godgørende fonde for at skaffe økonomisk hjælp til et sådant omkostningskrævende projekt.

Endelig vil vi i den kommende tid begynde udskiftningen af de voldsomt strømforbrugende kirkekerter i bl.a. lysekronerne i kirkerummet. Vi erstatter dem med led-pærer, som reducerer forbruget fra 60 W til 2W pr. pære – altså en besparelse på klimaregnskabet på mere end 8350W bare i kirkerummet.

Yderligere ideer til energibesparelser og forslag til mindre klimabelastning modtages meget gerne.

Flemming Kurdahl
Formand for Menighedsrådet.

MEDDELELSER FRA MENIGHEDSRÅDET

Parkeringspladser i Kirkens gård i 2020 (opdatering)



Fornyelsen og betalingen for parkeringstilladelser er næsten færdig, men Annette har fortsat mere end 11 personer, som har bestilt parkeringstilladelse, som endnu ikke har betalt de 100 kr, som tilladelsen koster årligt. Det er vigtigt at få betalt, for det er forudsætningen for at bilens registreringsnummer bliver indtastet i en database hos City Parkeringservice, og som deres parkeringsvagter har registreret i deres nummerpladescannere, når de kontrollerer bilernes nummerplader, som står parkeret på pladsen.

En del har spurgt efter nye parkeringskort, men de hidtidige kort bevares nu som tidl. nævnt kun af praktiske årsager, fordi vi så

i Kirken selv kan holde lidt øje med, om der holder uvedkommende på pladsen. Kortene har derfor ingen betydning for, om man får en parkeringsbøde eller ej. Annette vil annoncere, når ekstra nye kort er fremsendt og tilgængelige. Der er mulighed for udlevering af et nyt kort, hvis det gamle kort enten er bortkommet, eller du er ny i år på parkeringspladsen. Det vil blive annonceret i den kommende nyhedsmail, så tilmeld jer endelig, så I kan holde jer orienteret. Har man ikke ønske om at få en parkeringstilladelse så husk, at der fortsat er mulighed for gæsteparkering på pladsen ved udlevering af en gæsteparkeringstilladelse, som dog kun er gældende for den dato, hvor man har

brug for tilladelsen eks. i forbindelse med et møde i Kirken. Henvendelse vedr. gæstekort sker til pastor Stefano eller Annette.

Gæstetilladelsen lægges med datoangivelse i bilens forrude for at være gyldig ift. til Cityparkering.

Kirken har fortsat behov for din hjælp til det frivillige arbejde og nu med et udvidet nyhedsbrev til alle. (Opdatering)



Siden seneste opslag i sognebladet har vi nu et par gange forsøgt at få alle til at tilmelde sig vores fremtidige nyhedsbrev, som vi har tænkt os at sende ud til alle, som tilmelder sig denne nyhedsformidling. Desværre er der flere, der enten ikke ønsker at modtage nyhedsmailen, fordi man enten allerede er fast engageret i det frivillige arbejde og derfor ikke behøver eller mener at have brug for mere information, eller også fordi man ikke føler, at man kan forpligtige sig til et frivilligt arbejde

pga. manglende tid eller har svageligt helbred.

Dette har vi fuld forståelse for – for der er nemlig ingen, der er forpligtet til at udføre arbejde for Kirken ved at modtage dette nyhedsbrev. Men for at gøre det mere interessant for alle, så har vi besluttet at udvide nyhedsbrevet til at omfatte alle nyheder, som vi finder relevante til at sende ud i en nyhedsmail til alle, som er interesserede i livets gang i vores kære lille Kirke.

Af emner, som vi vil annoncere i nyhedsbrevet, kan bla. være yderligere information om aktiviteter, som vi ikke har nået at annoncere i sognekalenderen, eller som vi ønsker at uddybe yderligere med flere oplysninger herunder temaemner til vores tirsdagsklub. Det kunne også være yderligere informationer om temadage for de unge i JHUK, påbegyndt reparationsarbejde i Kirken, info om arbejdsdage, udflugter eller måske et indlæg fra en oplevelse, et arrangement eller omtale i aviserne – you name it. Nyhedsbrevet får ikke fast udsendelsesdato, men det vil blive sendt ud, når der er emner af relevans og efter behov herunder behovet for akut hjælp.

Så mailinglisten skal udelukkende fungere som en hurtig nyhedskanal for informationer samt formidling og til kontakt. Vi håber derfor fortsat at alle, som kommer i vores Kirke og så mange som muligt vil tilmelde sig listen, så alle får det bedste informationsniveau om livet i vores kirke, og at de frivillige arbejdsopgaver kan blive fordelt bedst muligt. Tilmeldingslisten vil fortsat ligge fremme i Kirken og i sogne-lokalet, og Annette vil som tidl. nævnt i forrige sogneblad desuden sørge for, at listen løbende bliver opdateret.

MEDDELELSER FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirkens regnskab for 2019 samt budget for 2020 er nu udarbejdet og videresendt til Bispekontoret. Vi vedlægger her en samlet oversigt til orientering.

Resumé til offentliggørelse (f.eks. i sognebladet)

	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
1 Kirkeskat	363.373,00	369.911,70	380.000,00
2 Kollektor og øvrige indtægter	113.950,00	121.747,38	134.200,00
3 Afgiftsfrie indtægter	48.970,00	31.855,50	46.500,00
Egne indtægter i alt	526.293,00	523.514,58	560.700,00
4 Tilskud fra fælleskassen	0,00	0,00	0,00
5 Tilskud fra ordenssamfund	0,00	0,00	0,00
Tilskud i alt	0,00	0,00	0,00
INDTÆGTER I ALT	526.293,00	523.514,58	560.700,00
6 15% solidaritetsbidrag	0,00	0,00	0,00
7 Afgift til fælleskassen	-69.731,25	-75.038,76	-75.200,00
8 Afgift til præstelønninger	-116.213,75	-125.069,93	-125.400,00
9 Afregning af kollektor til andre formål	-25.000,00	-12.950,00	-20.000,00
Afgift og bidrag i alt	-210.945,00	-213.058,68	-220.600,00
NETTOINDTÆGTER I ALT	315.348,00	310.455,90	340.100,00
UDGIFTER			
10 Bygninger	-106.350,00	-32.211,72	-110.200,00
11 Vedligeholdelse	-86.000,00	-11.585,73	-88.500,00
12 Lønninger	0,00	0,00	0,00
13 Nyanskaffelser	-6.000,00	-25.876,35	-26.000,00
14 Kultusudgifter	-19.650,00	-20.813,48	-23.500,00
15 Pastorale udgifter	-24.000,00	-15.164,91	-24.000,00
16 Kontorudgifter	-17.000,00	-11.514,37	-15.500,00
17 Kørsel- og transportudgifter	-29.000,00	-26.908,42	-30.500,00
18 Hensættelser	0,00	0,00	0,00
19 Øvrige udgifter	-5.000,00	-10.581,95	-11.500,00
UDGIFTER I ALT	-293.000,00	-154.656,93	-329.700,00
DRIFTSRESULTAT	22.348,00	155.798,97	10.400,00
NETTORESULTAT EJENDOMME	-48.432,09	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	-26.084,09	155.798,97	10.400,00



MOBILEPAY 66443

Bør kun benyttes til overførsel af kollekt. Hvis denne betalingsform dækker et andet formål, skal det fremgå i tekstfelt

ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Jesu Hjerter Kirke
Thorsgade 22, 8900 Randers C
Hjemmeside: www.katolsk-randers.dk
E-mail: randers@katolsk.dk
Tel: +45 86429730
Torsdag er kontoret lukket

Konst. sognepræst: p. Stefano Tarquini,
Thorsgade 22, 8900 Randers C.
E-mail: ste@katolsk.dk
Mob: +45 91457615

Andenpræst: P. Davide De Nigris
E-mail: d.denigris@katolsk.dk
Mobil: +45 81 71 66 70

Menighedsrådsformand: Flemming Kurdahl
E-mail: flemming.kurdahl@gmail.com
Mobil: +45 23 30 49 12

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann,
E-mail: gulmann@dadlnet.dk
Tel: +45 86 39 86 68

Sognebladets redaktør: Annette Høyrup
E-mail: annette@profeti.dk
Mobil: +45 30 23 23 60