



JESU HJERTE KIRKE

DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE
I RANDERS OG OMEGN

SOGNEBLAD

Juni-August

2018

2.årg. Nr.2

Sommer 2018

Dette er skrevet for at udtrykke en tak til Gud for det pastorale år, som nu er gået; for alle de aktiviteter, som har fundet sted i vores menighed; for de unge mennesker, som har modtaget sakramenterne; for de børn, som er blevet døbt; for de par, som er blevet forberedt til deres vielse, og for alle, der er blevet gift i vores kirke.

Mange begivenheder er afviklet, og mange andre er blevet sat i gang; noget er måske ved at uddø eller er for øjeblikket sat på (tænke)pause. Nogen

er blevet mere engageret i menighedslivet, andre er på grund af forskellige årsager blevet nødt til at stoppe med de aktiviteter, de havde planlagt. Jeg tænker især på dem, som i den seneste periode har været syge, eller som af andre årsager har været forhindret i at deltage i kirkens liv.

Om kort tid begynder sommerferien, som kan være nyttig til refleksion og til overvejelser – også når det gælder kirkens liv. Om sommeren er der normalt ikke så mange

aktiviteter forbundet med kirken, men der er mere tid til at tænke og mere tid til at bede til Gud. Selvfølgelig kender det sakramentale liv, deltagelse i søndagsmesse og i skriftemål, ikke til ferie- eller sommertid, noget sådant kan man aldrig stoppe. Det er faktisk rigtig dejligt at deltage i messen på de steder, hvor man holder ferie om sommeren, især når man rejser sydpå. Man kan komme til at kende andre katolikker i et andet land og så opleve, at på trods af sprogforskelle er tro og sakramenter nøjagtig de samme overalt i verden. Ferietiden kan blive et laboratorium for nye kræfter og generelt et nyttigt ophold i det rutineprægede liv, sådan at man skaber grundlaget for en ny start, når den almindelige kurs sættes igen. Også i det åndelige

kristenliv kan det være tilfældet.

Med starten på den nye sæson eller det såkaldt nye pastorale år vil der være mulighed for at gå i gang med mange aktiviteter i kirkens liv – fra de mere traditionelle som undervisning, forberedelser og andre møder, til nogle nye, som efter behov kan etableres i menighedens regi. Det vigtigste er jo, at al aktivitet henter sin kraft i det åndelige liv, det vil sige det forhold, som hver især har til Kristus.

Desværre er det ikke alle, der har mulighed for at holde fri om sommeren, og mange fortsætter med deres arbejde som sædvanlig.

For børnefamilier er sommertiden ofte en periode, som kræver en endnu større indsats fra forældrenes side, når nu børnene har fri fra

skolen. Og nogle kommer hjem fra sommerferien så "trætte", at de godt kunne tænke sig en ekstra uges ferie for at slappe af fra selve ferien!

For os kristne findes der ikke rigtig ferie i traditionel forstand, men alligevel kan godt stoppe med det, man plejer at gøre hver dag og så foretage sig noget andet i stedet for. Ferie betyder for os at skifte fra én aktivitet til en anden – eller fra ét sted til et andet. Vi kan sagtens rejse, men vi husker altid det, som Jesus sagde: "Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved." (Luk 9,5). Som sagt kan vi godt holde ferie, uden at denne dog må blive til en afgud; vi må altid være bevidste om, at også i ferietiden er vi kaldet til at tage vores kors op og følge Kristus. På en lidt humoristisk måde kan man sige, at

når man tager på ferie rundt i verden, rejser korset altid med som bagage, og det er derfor vigtigt for os at tage Jesus med på ferie, bevidste om, at Djævelen altid er ude efter os, især i ferietiden: "Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, vær faste i troen." (1Pet 5,8-9).

Dette gælder for alle, ægtefolk og enlige, unge og gamle - og for præster. Den hellige Johannes Bosco, som havde et stort kendskab til ungdommen, sagde ofte, at ferien er Djævelens høsttid. Når man ser på de statistikker, som fortæller, at rigtig mange familier og ægteskaber rammes af en krise i sommerferien, må man indrømme, at han havde ret.

Derfor er mit ønske for alle, hvad enten vi rejser ud eller bliver hjemme i ferien, at vi vil tage os tid til bøn og tid til refleksion og især tid til at være sammen med Kristus.

Med disse ord ønsker jeg hele vores menighed, børn, unge, familier og voksne, en rigtig god sommer!

P Stefano

ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Jesu Hjerte Kirke
Thorsgade 22, 8900 Randers C
Hjemmeside: www.katolsk-randers.dk
E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com
Tlf.nr. : +45 86429730
Torsdag er kontoret lukket

Sognepræst: p. Stefano Tarquini,
Thorsgade 22, 8900 Randers C.
E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com
Tlf. +45 91457615

Menighedsrådsformand: Flemming Kurdahl
E-mail: flemming.kurdahl@gmail.com
Tlf.nr.: +45 23304912

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann,
E-mail: gulmann@dadlnet.dk
Tlf.nr.: +45 86398668

Sognebladets redaktør: Annette Høyrup
E-mail: annette@profeti.dk
Tlf.nr.: + 45 30232360