



# JESU HJERTE KIRKE

DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE  
I RANDERS OG OMEGN

SOGNEBLAD	September- oktober- november	2018	2.årg. Nr.3
-----------	------------------------------------	------	-------------

## ”Kirken i udgang”

Pave Frans beder i sin apostolske skrivelse *Evangelii gaudium* - Evangeliets glæde fra 2013 - kirken om at gå ud og forkynde Evangeliet, gå ud fra de sikre steder, ud fra det bekvemme kendskab, ud fra de kendte kredse mod det ukendte, som evangelisering af dem, som er langt fra kirken, vil være. Pave Frans siger: ”Vi er alle kaldede til at sige ja til: at bryde op fra vor egen bekvemmelighed og turde gå ud i alle de randområder, som trænger til Evangeliets lys”.

Paven forestiller sig, at den holdning, som han ønsker for hele kirken, kan have forskellige virkninger for den enkelte kristne, for familierne,

for menighederne, for bispedømmerne og grupper inden for de lokale kirker generelt. Mit spørgsmål er, hvordan vi i Jesu Hjerter Kirke kan imødekomme Paven ønske, som jo samtidig er Jesu ønske for sin kirke: »**Gå ud i alverden og prædik Evangeliet!**« (Mark 16,15).

”I troskab mod det forbillede, som Mesteren har efterladt os, er det i dag af vital betydning, at Kirken ”går ud” for at forkynde Evangeliet for alle, overalt, ved enhver lejlighed, uden tøven, uden modvilje og uden frygt.” Ja, Pavens ord tyder på, at det ”at gå ud” ikke er noget bekvemt og heller ikke noget, man gør af naturlig tilbøjelighed og

som en selvfølge; det er snarere Helligåndens værk i os og Hans kraft, som foruroliger os, forstyrrer os og sætter os i bevægelse. For at sige det med andre ord: Ingen gider rejse sig fra den bekvemme sofa, hvor man sidder, for at gå ud og forstyrre folk, som selv sidder i deres bekvemme sofaer og helst ikke vil forstyrres. Men dét at missionere har med kristendommens væsen at gøre. Gud Fader har sendt sin Søn *ud i mission* for at frelse os. Han har forladt sin "bekvemme himmel" for at komme til Jorden og "forstyrre/frelse" mennesker. Paulus beskriver dette i brevet til Korinterne: »*Kristi kærlighed **tvinger os**, fordi vi har sluttet, at når én er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere **skal leve for sig selv**, men for ham, der døde og opstod for dem*«. (2Kor 5,14-15). Jesus er altså kommet, for at vi ikke skal leve egoistisk, for os selv, men for ham. Og hvad er hans vilje andet end at frelse mennesker? (1Tm 2,4). Og hvordan kan man gøre det,

hvis man ikke går ud for at forkynde det glædelige budskab for dem, som aldrig har hørt det eller måske bare har glemte det? »*Gud besluttede at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om*«. (1Kor 1,21).

»*Vi skal gå ud for at møde, for at opsøge dem, der er langt borte, og vi skal gå ud til vejkrydsene for at indbyde dem, der er "udenfor"*. Dette "gå ud", som Paven taler om, betyder i praksis en form for omvendelse for os alle, dvs. at vi alle er kaldede til at forlade noget og bevæge os hen imod det ukendte. "Jeg håber," fortsætter Paven, "at alle de [kirkelige] fællesskaber vil tage skridt til at tage de nødvendige midler i anvendelse for at komme videre ad vejen mod en omvendelse, hvad det pastorale og det evangeliserende arbejde angår - en omvendelse, som ikke kan lade tingene være, som de er." Dette gælder hele Kirken og især bispedømmer, menigheder og sogne. Gør man ikke det, kan risikoen være meget stor, for "uden et nyt liv og en ægte evangelisk

ånd, uden "Kirkens trofasthed overfor sit eget kald", korrumpes enhver ny struktur i løbet af kort tid". Korrumpation er nemlig noget, som kan inficere både strukturer, mennesker og grupper. Vi må desværre konstatere, at Kirken ikke har været fri for adskillige former for korrumpation - selv i de seneste år. Dette er og har været anledning til sorg, skam, skændsel og fortvivlelse hos mange.

Men Paven kommer med et lægemiddel: "Jeg forestiller mig en missionerende satsning, der er i stand til at forvandle alting, sådan at sædvaner, stil, tidsplaner, sprogbrug og alle kirkelige strukturer bliver til en velegnet kanal for udbredelsen af Evangeliets budskab til verden af i dag - snarere end til kanal for en bevaringsaktion, der har Kirken selv som sit mål. Den strukturreform, som kræver pastoral omvendelse, kan kun forstås i denne betydning: at alle strukturerne skal gøres mere missions-orienterede; at den almene pastorale indsats, hvor den end

kommer til udtryk, søger længere ud og bliver mere åben, og at den sørger for, at dens aktører hele tiden har en holdning, der betyder, at de "går ud" - altid sådan, at en positiv respons fremmes fra alle dem, som Jesus tilbyder sit venskab."

Paven mener således, at alle kirkelige strukturer - det være sig menigheder, bispedømmer, foreninger og grupper - skal være missionerende. Paven opfatter stadig sognet som noget, der kan spille en rolle i dagens Kirke, en menighed som han ser som "fællesskabernes fællesskab, det er helligdommen, hvor de tørstende kommer for at drikke, så de kan fortsætte vandringen, og det er det centrum, hvorfra den stadige udsendelse til mission foregår". Men selve sognet og menigheden skal gå igennem en omvendelsesproces, så at de egner sig bedre til at forkynde Evangeliet i den nuværende verden: "Vi må se i øjnene, at kaldet til en revision og fornyelse af sognene endnu ikke har båret tilstrækkelig frugt, sådan at

*de er kommet folk endnu nærmere, er blevet steder med et levende fællesskab og medarbejderskab, og sådan at de orienterer sig helt og fuldt mod sendelsen til verden”.*

Jeg tror, at det er Helligånden selv, som må vise os vejen - også i fremtiden, sådan at vi i vores lille eller store verden kan gøre vore liv som kristne

og vores menighed mere missionerende.

Jeg vil i mellemtiden opfordre alle til at følge Pavens budskab og gå i gang med den ønskede omvendelse af hjerter og strukturer hen imod en kirke, som går ud, en kirke, som ikke er indesluttet i sig selv, **en kirke i udgang.**

P. Stefano

## **ADRESSER OG TELEFONNUMRE**

### **Jesu Hjerter Kirke**

**Thorsgade 22, 8900 Randers C**

**Hjemmeside: [www.katolsk-randers.dk](http://www.katolsk-randers.dk)**

**E-mail: [jesuhjerte.kirke@gmail.com](mailto:jesuhjerte.kirke@gmail.com)**

**Tlf.nr. : +45 86429730**

**Torsdag er kontoret lukket**

**Sognepræst: p. Stefano Tarquini,**

**Thorsgade 22, 8900 Randers C.**

**E-mail: [jesuhjerte.kirke@gmail.com](mailto:jesuhjerte.kirke@gmail.com)**

**Tlf. +45 91457615**

**Menighedsrådsformand: Flemming Kurdahl**

**E-mail: [flemming.kurdahl@gmail.com](mailto:flemming.kurdahl@gmail.com)**

**Tlf.nr.: +45 23304912**

**Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann,**

**E-mail: [gulmann@dadlnet.dk](mailto:gulmann@dadlnet.dk)**

**Tlf.nr.: +45 86398668**

**Sognebladets redaktør: Annette Høyrup**

**E-mail: [annette@profeti.dk](mailto:annette@profeti.dk)**

**Tlf.nr.: + 45 30232360**