

Sæsonafslutning i

TIRSDAGSKLUBBEN

Som aftalt på det foregående møde i Tirsdagsklubben afslutter vi forårssæsonen med en

UDFLUGT DEN 23. MAJ

Turen går til Viborg. Vi besøger vores egen *Sankt Kjelds Kirke*, hvor vi drikker kaffe og hører et oplæg om middelalderens Viborg. Vi besøger *Sortebrødre kirke*, og derefter er der mulighed for at køre eller gå op til *Viborg Domkirke*, inden vi vender tilbage til Randers.

Programmet ser sådan ud:

13.00: Vi mødes ved Jesu Hjerter Kirke, hvor arrangerer samkørsel, fordeler os i bilerne og kører til Viborg.

13.45: Ankomst til Viborg. Se adressen nederst.

14.00: Messe i Sankt Kjelds Kirke.

14.30: Kaffe og kage.

Asbjørn Nordam, som er formand for Menighedsrådet, vil bl.a. fortælle om middelalderens Viborg.

15.30: Mulighed for at besøge Sortebrødre kirke, som ligger ganske tæt på vores egen kirke. Kirken er oprindeligt en klosterkirke, bygget af dominikanermunke i første halvdel af 1200-tallet. Klosterbygningerne blev revet ned i forbindelse med Reformationen, men selve kirkebygningen er bevaret og et besøg værd.

Endvidere er der mulighed for at besøge Viborg Domkirke, hvis man har lyst og kræfter til det.

16.30: Retur til Randers.

Bliver programmet for anstrengende, er man velkommen til at vende tilbage til Randers umiddelbart efter kaffen og/eller besøget i Sortebrødre kirke.

Adresser: Sankt Kjelds Kirke: Sct Leonis Gade 12, Viborg.

Nærmeste gratis P-plads: Ll. Sankt Mikkels Gade 9d.

Vi håber på et godt fremmøde og en glad afslutning på sæsonen.

Hilsner og på gensyn, p Stefano og Flemming Kurdahl